

Erasmus: "The Change Begins With YOUTH: What is Your Green Power?" in Istanbul (maart, 2022)

Normaliter zouden jullie mijn enthousiaste verhaal hier horen. Voor dit keer, bij het opstarten van een nieuw project over klimaatveranderingen, waar ik (NL) de

Reis naar Turkije als een Eye-Opener.



"Tijdens onze reis naar Turkije ben ik blij verrast door de gastvrijheid van onze Turkse medemens. Ze hebben onze leerlingen echt thuis doen voelen en hebben zich (vrijwel allemaal) van hun beste kant laten zien. Ik heb echt het gevoel dat onze leerlingen zich verrijkt hebben met nieuwe kennis over hoe andere mensen, in andere landen, met andere culturen en andere geloofsovertuigingen, soms heel anders in het leven staan dan wij Nederlanders. Denk alleen al aan hun toiletten, de schoolbel, de inrichting van de klaslokalen, hun eetgewoontes (vooral

coördinator van ben, laat ik de nieuwe "aanwinsten" voor het Erasmus+ van zich horen: Martijn, Jeltje (5V), Tristan (5V), Miles (5V) en Manou (5V).

Tristan heeft hier veel over geleerd 😊), hun manier van elkaar begroeten (dat heeft Tuna ons vooral geleerd), hun ongeschreven regels zoals het bijchenken van je çai (hè Manou 😊). But, besides all the little things: "we're all humans".

We make mistakes, we oversleep, we can all be cranky in the mornings (or during the whole day right Jeltje? 😊) we all have weird music with weird dances (Miles can teach you the Croatian ones 😊)

We all want to connect.

We all want to belong.

We all want to love and be loved.

We all want... A great experience such as this Erasmus trip. Thanks to all the participants and coördinators for making this such a great success." (Martijn)



“Ik ging er redelijk open in, maar ondanks mijn minimale verwachtingen hebben ze mij ongelooflijk verrast. De mensen waren gastvrij en buitengewoon behulpzaam. De mensen namen je echt in hun gezin op als zijnde hun kind. Je voelde je gelijk welkom. Ook de Turkse keuken was voor mij iets nieuws. Deze was zoveel breder dan ik in eerste instantie überhaupt had kunnen bedenken. Ook de taalvaardigheid van de mensen heeft mij verrast. Van de lage vaardigheid in Engels is bij de nieuwe generatie niets te merken. Al met al was deze reis een enorme verrijking en iets wat ik zeker nooit meer zal vergeten”.

(Manu)

“Eerst had ik verschillende meningen al klaar liggen, er waren namelijk ook Turken in Nederland. Zodra ik aan kwam werd ik gelijk met open armen ontvangen. Het eten was gemaakt en de kamer was gereed. Kortom, ik voelde me helemaal thuis.

Alles was nieuw: de keuken, de manier van leven, douchen. Toch werd alles je vrij snel aangeleerd als je je open stelde voor verandering. Het was echt een leuke week met veel gastvrijheid en gezelligheid! Stuur me maar snel terug 😊”

(Jeltje)



“Turkije, het land van warme resorts in de zomer en de plek voor al je cosmetische chirurgie. Maar toen ik op de zaterdagavond aankwam in Istanbul tijdens een sneeuwstorm en bij het meest gastvrije gezin ging wonen voor een week was ik verrast. Dat ik vegetariër ben, vonden e minder leuk maar elke dag werd er heerlijk gekookt of hebben we de lekkerste baklava geproefd in de stad. Oftewel heel veel nieuwe dingen geprobeerd en ontdekt. Ook is er wel een verschil te merken in Nederlandse Turken en de mensen in Istanbul, waar veel Turken ontevreden zijn over hun land. Maar wat zeker niet verdwijnt is hun gezamenlijke liefde voor Atatürk, waarvan het gezicht je net als alle Turkse vlaggen constant achtervolgd. Al met al een geweldige week, die als een maand voelde, met veel gezelligheid en chaos!”

(Miles)



“Ik kwam aan in Istanbul op een van de meest besneeuwde avonden in 20 jaar (werd mij verteld). Die avond voelde ik mij meteen thuis. Die eerste avond was super leuk, ik was verrast hoe vindingrijk de Turkse kinderen waren, want ze sleeden daar op plastic zakken en metalen ovenplaten. De Turkse jongeren waren erg gastvrij en behandelden mij vanaf het begin als een van hun. Dat is iets wat ik niet verwacht had, want in Nederland voelt

het vaak alsof er een soort afstand bestaat tussen Turken en Nederlanders, maar daar merkte ik in Turkije dus niks van. De rest van de dagen werd dit gevoel eigenlijk alleen nog maar versterkt. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, die ik deze zomer waarschijnlijk weer zal zien. Ik heb de Turkse keuken beter leren kennen, en het eten was heerlijk en goedkoop (daar hou ik als Nederlander wel van). Ik heb een nieuwe cultuur en stad leren kennen. En ik heb mooie herinneringen gemaakt met fantastische mensen, die ik voor de rest van m'n leven zal koesteren.”(Tristan)



Trots op de nieuwe ambassadeurs 😊
Dabrowka